

Bestyrelsens beretning 2022/23

Hvem havde troet at en så "umoderne" virus som Corona, ville blive nævnt også i dette års beretning på Elise Smiths Skoles generalforsamling? Desværre er der afbud fra undertegnede i år grundet netop denne virus, som heldigvis ellers ikke er at finde noget sted i tilbageblikket på dette Eliseår, der gik.

Med et tilbagesyn, der rækker et år tilbage i tiden, vil jeg nu – på skrift - begive mig ud i genren "bestyrelsens beretning og trække nogle hovedpunkter frem.

For leden dag blev jeg interviewet af en del af ledelsesteamet – af Charlotte og Winnie – i forbindelse med en opgave i et efteruddannelsesforløb, de deltager i. Her kom jeg "i farten" til at beskrive Elise som en "lomme". Jeg vil ikke påstå, at det var det mest reflekterede ordvalg, der lige faldt mig ind der, men jeg fristes alligevel til at bruge billedet her i årets beretning.

En lomme er beskyttet, men den er også åben ud mod omverdenen. Vi har som Elise-voksne – ansatte, ledelse og bestyrelse ansvaret for at hjælpe Elisebørnene på rette vej og bidrage til at de kan få det rette udsyn. Hjælpe dem med at se ud ad lommen på en god måde og hjælpe dem med at blive klar til at bevæge sig derud. Vi må reflektere over det tempo og de trin, der gør at de på bedste vis lærer at agere i det, der er udenfor lommen – en moderne verden med kunstig intelligens, sociale medier og massive bæredygtighedsudfordringer.

En af bestyrelsens vigtige opgaver er at passe godt på "vævningen" af lommen. Varetage økonomien og sikre gode rammer. I det forgangne bestyrelsesår har det bl.a. handlet om planlægning af fornyelse af uderummene, så de kvadratmeter, vi har under åben himmel, giver mulighed for en bred vifte af forskellige aktiviteter for børnene. Der har været inddragelse på alle niveauer i organisationen, og vi står nu med et projekt i flere etaper, som er klar til at blive bygget, og som vi har store forventninger til.

2022/23 blev skoleåret, hvor ansatte og bestyrelse reflekterede over, hvad det er, "Elise-lommen" er syet fast på. På den fælles studierejse i marts besøgte vi andre private skoler – andre lommer og undersøgte, hvordan man gik til opgaven der – var der noget, der kunne inspirere os? Vi lyttede til oplæg om skolesyn, om de private skolers historie og om de udfordringer de private skolers står overfor i dag. Der var stof til eftertanke, stof til refleksion og til drøftelser på den lange bustur - og på lærerværelset og ved bestyrelsesmøderne fremadrettet, er jeg overbevist om.

Jeg tror vi alle på den tur fik oplevelsen af, at Elise-lommen er syet fast med en **rød tråd** – at der er sammenhæng mellem grundlaget for de første private skoler, og det vi står for på Elise i dag.

Jeg gerne benytte lejligheden til at sige tak til skolens ansatte for indsatsen i året, der gik. Tak for jeres bidrag til Elisehverdagen og Elisekulturen og for at give vores børn en rigtig god skolehverdag og klæde dem godt på til det, der venter dem forude.

Else Marie